



**Aan de heer Burgemeester,
Freddy THIELEMANS
Stadhuis
Grote Markt 1
1000 BRUSSEL**

Brussel, april 2012

Geachte burgemeester Thielemans,

Nog nooit stonden er zoveel straatprostituees in de Alhambrawijk als nu ...

Een journalist heeft er onlangs 43 geteld, enkel en alleen rond het Café Tropicana naast de KVS. Hij heeft 's nachts een wandeling door de wijk gemaakt en wat hij toen zag omschreef hij als 'redelijk spectaculair'.

Café Tropicana is nu dag en nacht open, 7 dagen op 7. De appartementen boven het café worden bewoond door prostituees. De gereserveerdheid die de straathoeren vroeger doorgaans hadden is helemaal verdwenen. De Alhambrabuurt is hun buurt geworden, een openluchtbordeel dat geen rekening houdt met de bewoners. Tot ver buiten de landsgrenzen is de wijk rond de KVS – op tien minuten van de Grote Markt - synoniem geworden van ongecontroleerde straatprostitutie.

Nochtans had u tijdens onze laatste ontmoeting in oktober gezegd dat de Alhambrawijk geen historische prostitutiebuurt is en dat de prostituees voor overlast zorgen.

U had ons in oktober ook een aantal zaken beloofd: verplaatsen van de straatprostituees naar de Albert II – laan, een mobiel politiecommissariaat, meer politiecontrole, enz.

We zijn nu 6 maanden verder en we zien niet de minste beweging in wat u in oktober hebt aangekondigd.

Ondertussen nemen andere Belgische steden, zoals Antwerpen, Charleroi en Luik wel duidelijke maatregelen. Zelfs Amsterdam – de prostitutiestad bij uitstek - voert een restrictiever beleid omdat ook zij vinden dat prostitutie te veel van de stad eist.

In Brussel niets van dat. Er is zelfs geen aanzet tot een debat. Onze stad is daarom de plek geworden waar alles kan wat in andere steden ondertussen verboden is of volgens een duidelijke visie gereguleerd wordt.

Het klopt dat de afgelopen jaren miljoenen euro's in onze wijk werd geïnvesteerd: renovatie van de KVS, het wijkcontract 'De Kaaien', de betonmolen van Wim Delvoye, de renovatie van het OCMW gebouw waar een café van de heer Nicolay in opbouw is ... en toch blijft de Alhambrabuurt een gore prostitutiewijk waar niemand graag komt. Is de straatprostitutie nu echt zoveel miljoenen euro's waard ... ?

Wat is nu eigenlijk de reden dat er de afgelopen 12 jaar nog altijd geen visie is ontwikkeld rond de prostitutieproblematiek? Bent u nu voor of tegen straatprostitutie in een woonwijk?

Wij hopen dat u alsnog actie onderneemt, mijnheer de burgemeester. Wij blijven dromen dat de Alhambrawijk ooit een gezellige theaterbuurt wordt. Het potentieel is er. Maar het hangt van u af of dat er komt. Wij hopen dat u zich bewust bent van die verantwoordelijkheid en u alsnog ingrijpt voor het helemaal te laat is. Het wordt echt dringend!

Comité Alhambra