



**Aan de heer Burgemeester,
Freddy THIELEMANS
Stadhuis
Grote Markt 1
1000 BRUSSEL**

Brussel, augustus 2012

Geachte burgemeester Thielemans,

We hebben het aantal prostituees nog eens geteld. Het was onlangs op een vroege avond, tijdens de week toen de GAS boetes bijna twee maand van kracht waren.

Het waren er 38.

38 vrouwen naast de KVS, de Van Gaver en de Koopliedenstraat en de nacht was nog niet begonnen ...

U zei dat het aantal prostituees met 30 procent gedaald zou zijn. Dat betekent dat er voor het uitschrijven van de overlastboetes 49 prostituees zouden hebben gestaan.

49 of 38, volgens ons maakt dat verschil voor de klanten niet zoveel uit want die blijven komen.

En waarom zouden ze niet? Als we het aantal uitgeschreven boetes delen door het aantal dagen dat de GAS boetes van kracht zijn dan komen we uit op 0,3 boetes per dag.

Dat zijn de cijfers van onze kant, burgemeester Thielemans. Die vertalen onze realiteit, wat wij elke dag ervaren: de overlast is nauwelijks verminderd. De prostituees bepalen nog steeds het straatbeeld. Iedereen die op het terras van de Flamingo zit kan dit beamen: op elk moment van de dag bieden vrouwen open en bloot hun diensten aan, alsof de boetes niet bestonden.

Wij hadden gedacht, toen u in alle media had aangekondigd, dat de straatprostitutie in de Alhambrawijk verboden zou worden, dat de straatprostitutie ook echt verboden zou worden.

Wij hebben het politiereglement gelezen, samen met honderden andere mensen die het document geraadpleegd hebben toen we het op onze Facebookpagina hebben gepost. Dat reglement is duidelijk: een klant kan al een boete oplopen omdat hij met een prostituee spreekt. De prostituee kan beboet worden omdat ze te schaars gekleed is. Er zouden bij wijze van spreken elke dag gemakkelijk honderd boetes uitgeschreven kunnen worden, maar dat gebeurt maar niet.

Waarom zet u geen patrouille in die massaal en dagelijks boetes uitschrijft, een paar agenten die wekenlang iedereen beboet die het reglement die u hebt opgesteld niet respecteert?

Waarom staan er na 12 jaar nog altijd zoveel prostituees in onze wijk, terwijl u alsmaar weer verkondigt dat u het probleem zou oplossen?

Wat in de Alhambrawijk gebeurt wordt stilaan symbolisch voor een soort van bestuur dat ook andere wijken in Brussel hypotikeert.

De Alhambrawijk heeft enorm veel potentieel maar u verkiest om daar niets mee te doen.

Ondertussen strijkt het prostutiemilieu de winsten op.

En wij vragen ons elke dag af – 12 jaar lang ondertussen: waarom toch laat de burgemeester dit gebeuren?

Comité Alhambra